

7 en 8 december 2022

Stadswandeling 'Een beeld, een verhaal'

Kunst in de openbare ruimte is een groot goed in Maastricht. De stad telt zo'n 200 kunstwerken, waarmee onze stad in het bezit is van een aanzienlijke kunstcollectie in de buitenlucht. Deze beelden in de stad staan er niet alleen vanwege hun decoratieve waarde. Ze hebben alle iets te betekenen en zijn ooit gemaakt en geplaatst met een bepaalde bedoeling of aanleiding. Al zitten ze in gevels of staan ze alleen, al zijn ze van brons of van steen, ze vertellen allemaal hun eigen verhaal en vormen zo een geheel met de omgeving.



Deze beeldenwandeling voert je langs een aantal bekende, maar zeker ook minder bekende beelden in de Maastrichtse binnenstad. Onze gids vertelt je meer over de makers van de kunstwerken, de verdere achtergrond en andere wetenswaardigheden rondom dit bijzondere stukje Maastricht.

We verzamelen vanaf 17.45 uur op het pleintje Kleine Stokstraat bij de Mestreechter Geis, waarna we stipt om 18.00 uur zullen vertrekken. De wandeling eindigt rond 19.30 uur bij een gezellige gelegenheid ergens in het centrum van Maastricht.

Omdat de duisternis in deze tijd van het jaar rond 18.00 uur al ruimschoots is ingevallen, zal deze wandeling dit jaar een bijzondere sfeer meedragen. De zaklamp van onze gids zal ervoor zorgen dat jullie niks van al het mooie missen.

Wanneer: woensdag 7 en donderdag 8 december
Kosten: 5 euro per deelnemer (ieder PV-lid mag één introduc e meenemen)
Aanvang: 17:45 uur

Wandel je mee? Stuur dan voor 5 december een mail naar pvstadhoes@maastricht.nl. Geef aan welke avond je wil meewandelen en of je met  en of twee personen aanwezig bent. Per wandeling kunnen zo'n 20 personen mee. Mocht de interesse heel groot zijn, kijken we nog naar een derde datum.

Het verschuldigde bedrag wordt ingehouden op het salaris van december of indien je niet (meer) in actieve dienst bent bij de gemeente Maastricht via automatisch incasso ge ind rond eind december.

Compl ente!
Bestuur PV Stadhoes